



WESTGÖTARNAS IDROTTHISTORIA

Nr 1 - februari 2013 - Årgång 10

WIS ÅRSSKRIFT 2012 "Kronblom" i Sverigeloppet



Bilden ägs av Västergötlands Museum

**Skaras "Kronblom", alias Karl Pettersson, bestämde sig 1955 för att köra Sverige-
loppet på cykel. Han skulle köra utom tävlan, iförd traditionell kostymering. -se sid. 20**

”Kruska-Karl”

TORS DAG 26 APRIL 2001



Fick blommor. ”Kruska-Karl” fick både blommor och viska av kommunens fritidschef Solveig Sundequist.



Dukat bord. Avtackningen ägde rum i Kruskahallen – vad vore väl lämpligare.



Äkta makar. Karl-Erik och hustrun Solveig trivdes med uppståndelsen vid avtackningen och födelsedagsfirandet.

”Kruska-Karls” svårslagna rekord

– avtackad efter 52 år som ordförande hos Skövde Frisksportklubb

Många tycker att det var ättre förr. Kan så vara. En ak är i alla fall säker, originalen och profilerna var ler och mer framträdande. Å bara Skövdeprofilen Karl-Erik Karlsson. Vem då Karl-Erik Karlsson? Vem tusan är det? Jo, mannen med den antastiska ordförandesviten 52 år på raken. Rekord?

För Skövdeborna är namnet Karl-Erik Karlsson obekant för de flesta. Men säger man ”Kruska-Karl” sprider det sig ett öende på folks läppar och alla vet vem man talar om. Även om ”Kruska-Karl” inte längre finns med oss, han gick bort 2004, så lever hans minne kvar bland Skövdeborna. Framför allt för sin långa ordförandegärning i Skövde Frisksportklubb, men också som frisksportare, estfixare och inte minst lottförsäljare. ”Kruska-Karl” svingade ordförandesklubban i hela 52 år. En otrolig ordförandesviten som säkert måste ligga i toppen i Sverigestatistik. 1937 kom han med som 13-åring i Skövde Frisksportklubb. Egentligen var han för ung för att bli medlem. Men att vara med de stora grabbarna och träna gick bra på ett villkor, att han hjälpte till att städa efteråt. Som 25-åring blev han ordförande i föreningen i januari 1949. En post som han behöll i en bit på 2000-talet

Men var kom då namnet ”Kruska” i fråga? Karl-Erik som var mycket intresserad av tyngdlyftning jobbade som rörmontör mellan 1939-1950. För att stärka musklerna var kruska-gröt ett bra hjälpmedel. På ässjan lagade Karl-Erik till sin kruska-gröt och fick därmed namnet ”Kruska” av jobbarkompisarna. Tydligt gav gröten bra resultat för i mitten på 1940-talet vann ”Kruska” DM i klassen lättvikt. Skövde Frisksportklubb kom senare att nå fina framgångar på lyftarsidan genom Leif Larsson som blev svensk mästare i styrkelyft och marklyft.



Simmar-”Kruska”

Men det var inte bara tyngdlyftning som Karl-Erik ägnade sig åt. Som frisksportare var han öppen för många olika aktiviteter. Fotboll, bordtennis och simning tillhörde favoritidrotterna. Det var inte ovanligt att ”Kruska-Karl” på äldre dagar kom cyklande till olika korp-matcher för att hoppa in i laget om man inte var fullt manskap. I simning genomförde han Vansbrosimningen 23 gånger och som motions-simmare simmade han 1-3 km varje vecka.

Förr i tiden sysslade vi med många olika saker, som styrketräning, tabblågång, terränglöpning, mångkamp, gymnastik med mera, sa ”Kruska-Karl” när han porträtterades av Skaraborgs Allehanda i början av 2000-talet.

Många är de Skövdebor och inte minst ungdomar som genom åren spelat bordtennis i Kruska-hallen på Carlsrovägen 1 i Skövde dit familjen Karlsson flyttade 1951. Inom pingisen upplevde han också en av sina största idrottsupplevelser. Som lagledare för Skövde FK:s pojklag var han med och vann SM 1963. Åtta lag hade gått till finalen i Stockholm och när matchbollen var inslagen var Roine Lundell, Jan-Erik Sand, Björn Nilsson (Neidert) och Christer Lundbäck, svenska mästare.

Inte så illa, kommenterade Karl-Erik. En annan del av ”Kruska-Karls” mångsidiga föreningsarbete var att ordna fester av olika slag. Det började med s.k. Eldfester i Boulognersjön åt Skövde



Dragspels-”Kruska”

simsällskap i slutet av 1940-talet och fortsatte med fester på Nyströms kullar under 50-talet. Det största dragplåstret en gång var Alice Babs och Bengt Hallberg med kvartett. Det var år 1957 och gaget för artisterna var 2300 kr, inträdet 75 öre för det små och 1:25 för vuxna. 6300 personer kom för att vara med om festligheterna.

Det var tider det, vad roligt vi hade. De här festerna på ”Kullen” anordnades mellan 10 och 25 gånger varje sommar mellan maj och september med olika artister och kändisar från trakten som uppträdde. Det drog in bra pengar till föreningskassan, berättade Karl-Erik för SLA inför sin 75-årsdag.

”Kruska-Karl” arbetade också ett tiotal år med Skövde Barnens Dag-kommitté. Festfixare i all ära, men det är nog ändå som lottförsäljare som de flesta Skövdeborna minns ”Kruska-Karl”. Hans bana som försäljare började redan i unga år. Ett av hans första jobb var som fiskhandlare. Med en trälåda fastspänd på en cykel åkte han runt staden och sålde fisk. Hans säljartalanger visade sig också när han på 40-talet blev utsedd till Sveriges bästa försäljare av tidningen Frisksport. På en cykel med en kärra efter, lastade med Friskport-tidningar, for han runt i Skaraborgs län och sålde, både i städer och på landsorten.

Du förstår att jag är lite blyg av mig, och då är det lättare att sälja i grannstäderna

där ingen känner en, sa Karl-Erik. Dragspellet var naturligtvis med på cykelkärnan, och en trudelutt ökade säkert på försäljningen.

Han började också att dra igång stora lotterier, allt för att ha en god ekonomi i klubben. Lotterivinsterna förvarades på kontoret på Carlsrovägen. Olika vinster var staplade från golv till tak, kors och tvärs. Här fanns i princip allting! Hans lotteriförsäljning var vida känd och han fick också förtroendet att hålla i rikslotterier åt olika idrottsförbund. När Bingolotto startade blev det bingolotter för hela slanten.

Rekordet är för en vecka 2400 sålda lotter. Då redovisade jag 60.000 kr, varav 28.000 kronor gick till föreningsverksamheten, berättade han stolt för SLA. Iklädd sin gula toppaluva, cyklande med ett antal bingolotter i handen, utgjorde han en oförglömlig syn i Skövdes stadsbild. Det är nog den bilden Skövdeborna vill behålla av sin egen bingolotto-general.

När det idag är ytterst svårt att rekrytera ledare till föreningslivet kanske man ska sända en tacksamhetens tanke till Karl-Erik ”Kruska-Karl” Karlsson. Mannen, som vigde sitt liv åt frisksport och var ordförande i 52 år i en och samma förening. Respekt!

PS! Undertecknad har dubbelbottnade känslor för ”Kruska-Karl”. När jag var fyra år höll han nämligen på att ta livet av mig. Jag sprang rakt ut i gatan och blev överkörd av en cyklande ”Kruska-Karl”.

Det blev ambulanstransport till sjukhuset där det konstaterades hjärnskakning, bruten arm och några stygn i ansiktet. Felet var mitt eget, helt och hållet. Karl-Erik Karlsson är förlåten.

BENGT SÄLL

Källor: Skaraborgs Allehanda och Skövde idrottshistoriska museum



Löpar-”Kruska”



Lagledar-”Kruska”